

Koningsdag



27 april

woordkaarten



de koning



de koningin



de prinsessen

HET WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

het volkslied



de koets



de mantel



de kroon



de troon



het paleis



het wapen



de vlag



Koningsdag



de wimpel



de plaats



het lintje



de koningsspelen



de oranjetompouce



de kledjesmarkt



de oranje kleding



de burgemeester